

waar de lucht ophoudt

waar de lucht ophoudt waar de stilte vandaan waar
wij vallen ineens op het balkon waar jij staat te roken
muziek en rook en de kogelgaten in de lucht en pijnloos met r&b op de achtergrond
geen platenspeler, lekker ouderwets op mijn telefoon tegen de muur
ik praat anders met de kennis leunend tegen de muur met de kennis
dat ik alles kan zeggen dat niks ooit dat alles klopt als je maar

de laatste gasten verlaten de woonkamer wij maar naar bed en jij steekt
nog een sigaret op telkens als ik je vertel hoe lang hoe kut steek jij
nog een sigaret op die muren hebben namen die ik niet
maar ik rook niet en de gasten stromen door mijn hoofd terwijl ik tandenpoets
grote pyjama, geleend van de moeder die ik herkende, later viel ze af, mijn haar
valt druilt op mijn schouders ik rook nu maar alleen sigaren
want dit is een wedstrijd die ik kan winnen, de zaklamp kan ik geklemd
tussen kin en borst want ik wil zien hoe wat onder huid wat tussen rib

de laatste gasten worden opgeveegd afgespoeld hun bloed
wrijft de wijzakken in die opnieuw opnieuw opnieuw
volgegoten wie mag het zijn?
één van mijn vele namen is zoek het bed valt langzaam uit elkaar als jij gaat liggen
je valt snel in slaap omdat jij niet mag roken ik kom haat
dat jij me weer verlaten verlaten verlaten

de laatste gasten vergaan hun vingers de boompjes van hun longen
jij bent een lafaard slaap lekker zeg je je kunt niet anders
ik zeg je "hoeveel" en de rest valt valt valt zakt weg